

actie

SCHERPENHEUVEL

zaterdag 21 augustus 2010. 15.00 - 17.00u



actie SCHERPENHEUVEL

INITIATIEFNEMERS

Karlos CALLENS
Jan DURNEZ
Cindy FRANSSSEN
Ward KENNES
Johan SAUWENS
Kris VAN DIJCK
Marc HENDRICKX

PROGRAMMA

Ontvangst

Filip Blokken, orgel

Dankwoord en duiding van het initiatief

Johan Sauwens en Ward Kennes, namens de initiatiefnemers

Getuigenis

Josian Caproens, voorzitter IPB

Muzikaal Intermezzo

Lisa del Bo

Getuigenissen

*Kris Vleugels, Pieter Nolf, Lisbet Lenaers, Mouloud Kalaai,
Cindy Franssen, Gino Heirman*

Getuigenissen

*voorgelezen door Lucette Verboven (interviewster Braambos)
en Michel Kempeners (woordkunstenaar),
begeleid door Hannah Van den Borne op de harp*

Muzikaal Intermezzo

Lisa del Bo

Getuigenis

Gerard Bodifée (astrofysicus)

Slotwoord

Kris Van Dijck, namens de initiatiefnemers

Overhandiging dankbrochure aan geestelijken en aanwezigen

actie

SCHERPENHEUVEL

Vlaamse volksvertegenwoordigers steunen geestelijken

Door de aanhoudende onthullingen over kindermisbruik in de kerk, dreigt het levenslange engagement van duizenden geestelijken voor medemens te worden overschaduwed door een sfeer van veralgemeend wantrouwen.

Wij veroordelen kindermisbruik als een gruwelijk misdrijf, en ook schuldig verzuim is voor ons onaanvaardbaar. En dat het wezen van kerk en pastoraal hierdoor in het hart wordt getroffen, staat buiten kijf. Wij willen met dit initiatief tegelijk onze steun betuigen aan de slachtoffers van misbruik.

Dit wil nog altijd niet zeggen dat alles en iedereen geëngageerd in kerk, als geestelijke of als leek, nu zonder meer verdacht is.

Wij willen dank zeggen aan al diegenen die hun engagement in onderwijs, ziekenzorg, jeugd- en bejaardenwerk enz. een zeer grote meerwaarde hebben betekend en nog betekenen en zo Vlaanderen mee hebben uitgebouwd tot wat het vandaag is: een open en verdraagzame samenleving, met veel ruimte voor individueel initiatief en grote solidariteit.

Het is niet aan ons, als politici, om ons te mengen in de dossiers van het gerecht of van de kerk. Wel erkennen wij, over alle partijgrenzen heen, de grote maatschappelijke impact van al deze mensen voor onze dorpen en steden. Vanuit onze publieke functie hebben wij graag een forum gerealiseerd, via hetwelk ieder samen met ons zijn dank hiervoor kan betuigen.

Wij willen het dan ook opnemen voor die duizenden priesters, zusters, paters, broeders, diakens en lekenmedewerkers die geen schuld treffen en jaren het beste van zichzelf hebben gegeven en nog geven voor de gemeenschap in Vlaanderen.

Vlaanderen telt 2.514 diocesane priesters. Bisdom Brugge kent traditioneel het hoogste aantal priesters verbonden aan het bisdom, 661. Antwerpen had in 2009 364 priesters, Gent 525, Hasselt 335 en Mechelen-Brussel (tweetalig) 629 priesters. Daarnaast zijn er ook 7.750 vrouwelijke en 2.350 mannelijke religieuzen in Vlaanderen. Er zijn 399 diakens actief in Vlaanderen, 74 parochieassistenten en 462 pastorale medewerkers. We mogen ook de duizenden missionarissen en ontwikkelingshulpers niet vergeten, van China tot in de diepste wouden van Afrika, van Molokai en Chili tot in de Filippijnen.

Tot in de kleinste dorpen van Vlaanderen hebben deze mensen muziekmaatschappijen, vrouwenverenigingen en jeugdbewegingen opgestart, vergaderzalen en parochiale centra gebouwd, kleuter- en lager onderwijs opgericht en uitgebouwd. Steeds stonden zij klaar om medemens in nood bij te staan, studieadvies te geven, beroepskeuzes te oriënteren. Ze waren relatiebemiddelaar, vertrouwenspersoon, ombudsman "avant la lettre".

In alle steden van Vlaanderen hebben deze sterke mannen en vrouwen middelbare scholen opgericht en ziekenhuizen gebouwd. Zij boden als allereerste – toen er nog geen ministerie van welzijn

was – opvang voor daklozen, personen met een handicap, alcohol- en drugsverslaafden of psychiatrische patiënten.

Ook nu nog is hun aanwezigheid en actie in Vlaanderen een maatschappelijk kapitaal van onschatbare waarde. ■ ■ Ook vandaag zijn ze niet zelden de drijvende kracht achter nieuwe vormen van hulpverlening in stads- en dorpsbuurten. Vanuit hun sterk lokaal engagement is ook vandaag hun rol in de individuele begeleiding van de mensen van wezenlijk belang. Zingeving, keuzes maken, zieken- en stervensbegeleiding, alle dagen staan zij ter beschikking.

Uw en onze dank willen wij aan alle geestelijken overmaken op een samenkomst **op zaterdag 21 augustus, van 15u tot 17u in de Mariahal in Scherpenheuvel.**

Uw talrijke aanwezigheid is daarbij een groot hart onder de riem zijn voor de circa 14.000 geestelijken in Vlaanderen en de talloze andere kerkmensen die zich professioneel of als vrijwilliger vanuit hun geloof inzetten voor een betere samenleving.

action SCHERPENHEUVEL

Deputés flamands solidaires avec les hommes d'Église

Les révélations incessantes concernant les abus d'enfants dans l'Église risquent de créer une atmosphère d'insinuation générale par rapport à tous les hommes d'Église.

Nous condamnons évidemment tout abus d'enfants, car il s'agit d'un crime atroce. Nous n'acceptons évidemment aucune omission de déclaration en la matière. L'abus d'enfants et l'omission volontaire de déclaration de cet abus sont d'ailleurs profondément nuisibles à l'Église et à sa mission pastorale.

Mais tout cela ne justifie nullement de nourrir des soupçons à l'égard de tous ceux qui s'engagent dans l'Église, que ce soit en tant que femme ou homme consacré ou en tant que laïc.

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux dont l'engagement au sein de l'enseignement, des soins de santé, de l'accompagnement de la jeunesse, de la gérontologie, etc. a été d'une importance capitale et l'est encore. Ils ont participé ce faisant à la construction de notre société telle qu'elle se présente aujourd'hui: une société ouverte et tolérante avec beaucoup de place réservée à l'initiative individuelle et imprégnée d'un grand sens de la solidarité.

Il ne nous revient pas, à nous femmes et hommes politiques, de nous prononcer sur des dossiers judiciaires ou sur des affaires internes de l'Église. Mais nous tenons, en dépassant nos clivages politiques, à reconnaître l'impact sociétal dans nos villes et nos villages de l'action de tous ces hommes et femmes d'Église.

C'est pourquoi nous tenons à exprimer notre solidarité avec les milliers de prêtres, de femmes ou d'hommes consacrés, de moines, de frères, de diacres ou de laïcs engagés dans l'Église, qui ne sont coupables ni d'abus d'enfants ni d'omission de déclaration, et qui ont mis et continuent à mettre leurs talents et leurs forces au service de la société.

Notre pays compte 3.659 prêtres diocésains. Ce nombre est traditionnellement le plus élevé dans le diocèse de Bruges qui dénombre 661 prêtres diocésains. En 2009, le diocèse d'Anvers en dénombreait 364, celui de Gand, 525 et celui de Hasselt, 335. Il y a 629 prêtres diocésains dans l'archevêché (bilingue) de Malines-Bruxelles. Le diocèse de Liège compte 426 prêtres diocésains, celui de Namur, 406 et celui de Tournai, 313. Notre pays compte également des milliers de femmes consacrées et de religieux. Il y a 565 diacres, ainsi que 292 assistants paroissiaux et 544 collaborateurs pastoraux. Par ailleurs, n'oublions pas les milliers de missionnaires et de coopérateurs, actifs du Chili jusqu'en Chine, en passant par l'Île de Molokai, les forêts d'Afrique et l'archipel des Philippines.

Tous ces gens ont créé, jusqu'au fin fond des plus petits de nos villages, des fanfares et des harmonies, des associations de femmes et des mouvements de jeunesse ; ils ont construit des centres paroissiaux et des salles de réunion ; ils ont fondé des établissements d'enseignement maternel et primaire et ils les ont animés. Jour après jour, ils étaient disponibles pour leurs proches en détresse ; ils ont donné conseil, orienté les jeunes, réconciliés des partenaires, etc. Ils étaient des « médiateurs » avant la lettre.

Ces hommes forts et femmes fortes ont fondé des écoles secondaires et construit des hôpitaux dans toutes nos villes. A une époque où il n'était pas question de ministère du Bien-Être, ils étaient les premiers à se dévouer à l'accueil des sans-abri, des personnes handicapées, des toxicomanes, de ceux qui souffrent d'une dépendance d'alcool et des maladies psychiatriques.

Leur présence et leur action parmi nous forment encore et toujours un capital sociétal inestimable.

Car en effet, même de nos jours, ils prennent souvent l'initiative pour lancer de nouvelles formes de service et d'assistance dans les rues et les quartiers de nos villes et de nos villages. Leur engagement local joue toujours un rôle fondamental dans l'accompagnement d'un grand nombre de personnes dans leurs choix et leur quête de sens. Que se soit dans la vie, la maladie ou la mort, ils sont toujours à nos côtés, ils sont toujours disponibles.

Nous leur sommes profondément reconnaissants !

Votre présence nombreuse à cette manifestation sera un grand soutien pour les milliers d'hommes et de femmes consacrés et pour la multitude de femmes et d'hommes qui s'engagent dans la foi, tant comme professionnels que comme bénévoles, pour un monde meilleur.

actie

SCHERPENHEUVEL

EEN GREEP UIT DE GETUIGENISSEN...

Ik denk met heel veel dankbaarheid terug aan mijn humaniora jaren in het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-bos, bij de Paters Assumptonisten, aan de priesters-professoren van de faculteit theologie van de K.U.L., aan de vele vrienden priesters die ik in die jaren leerde kennen; studiegenoten, die nu het beste van zichzelf geven in alle uithoeken van de wereld, vooral Afrika – Zuid Amerika – India...

Zij nemen trouw en consequent hun verantwoordelijkheid op, in dienst van de armen, die schromelijk in de steek gelaten worden door de multinationals in die landen.

Wilfried, Neeroeteren

De très nombreux Belges, et moi en particulier, avons eu le bonheur de recevoir une éducation et une culture exceptionnelle, dispensée par des prêtres désintéressés (ils ne touchaient qu'un salaire dérisoire) et soucieux d'abord de faire de nous des "têtes bien faites et bien pleines", sur le modèle de "l'honnête homme" d'Erasmus. Par eux et grâce à eux, j'ai appris et compris Rubens, Breughel, Van Dijck, C. Verschaeve, Vondel et bien d'autres.

Michel, Rixensart

In mijn jeugd heb ik dikwijls contact met priesters gehad. En dit zowel in de scouts, in de school als in de parochie. Het gaat hier om een twintig à dertig priesters. Ikzelf beschouw een priester nog altijd als iemand die als een moreel raadsman kan dienen. De recente gebeurtenissen veranderen daar niets aan. Ik ben geen katholiek. Ik ben in wezen een "buitenstaander". Misschien geeft dit wat meer gewicht aan mijn mening...

Freddy

Ik ben 6 jaar intern geweest bij de paters Passionisten en twee jaar bij de Broeders van de Kristelijke scholen. Kan alleen maar positief zijn over mijn verblijf in beide scholen. Veel succes !!!

Frans, Hasselt

Ik heb als ex-directeur van het Doorgangshuis kunnen rekenen op de zo belangrijke, morele en heel concrete diverse financiële en materiële steun van religieuzen. Zij hadden gehoor en concrete hulp over voor de werkingsnoden van het opstartend opvangcentrum en voor de dakloze bewoners. Ik houd eraan om in naam van alle ex-medewerkers van het Opvangcentrum mijn waardering uit te spreken.

Dirk, Sint-Niklaas

Als internaatsleerling in het Heilig-Hartcollege te Lanaken, hebben de paters-leraars gedurende 7 jaren het beste van zichzelf gegeven om ons een goede opleiding en opvoeding te geven. Steeds stonden zij klaar om het beste in onszelf naar boven te halen. Mede dankzij deze enthousiaste paters ben ik geworden tot wat ik nu ben. Ik ben hen eeuwige dank verschuldigd.

Francois, Bilzen

ik heb heel mijn leven gewerkt in psychiatrische ziekenhuizen, met de broeders van Liefde en de Zusters van het Convent van Bethlehem. Ik sta nog steeds in stomme bewondering voor de toewijding die ik bij velen van hen gezeien heb.

August, Zoersel

Het S.A.W. (Studie- en Actiecentrum voor Maatschappelijke Welzijnszorg) ontstond in 1906 als Sobrietas op initiatief van vele geestelijken en religieuzen. Pionierswerk in de ontvoogding van het Vlaamse volk verricht door ontelbare pastores en caritatieve vrijwilligers. Onze dankbaarheid blijft ook in moeilijke tijden !

Paul, Borgerhout

Ik ben wel Nederlander, maar opgegroeid in Vlaanderen en oud-leerling van een Antwerps gymnasium. Ik wil daarom toch mijn adhesie betuigen, op de eerste plaats omdat ik het geheel eens ben met de teneur van de tekst van de actie Scherpenheuvel. Op de tweede plaats omdat ik graag wil getuigen van mijn waardering voor de priesters op mijn 'college'. Ik was in die tijd protestant, maar heb me op die katholieke school onmiddellijk thuis gevoeld. De godsdienstlessen waren op katholieke leest geschoeid, de examenvragen moesten dus in die zin beantwoord worden, maar dat wist ik van te voren en ik vond het vanzelfsprekend en fair. Er was overigens alle ruimte om tijdens de lessen mijn eigen mening te geven. Nooit heeft iemand geprobeerd mij te 'bekeren', ik heb juist veel geleerd van de boeiende discussies die hieruit ontstonden. Ik heb de sfeer zes jaar lang ervaren als gastvrij, open en stimulerend. Maar er is meer. Ik was homo en durfde er thuis niet over te praten. Ik kreeg schuldgevoelens die mijn hele leven gingen beheersen. Ik werd depressief, kreeg concentratieproblemen en suicidale gedachten. Mijn gedragsverandering werd opgepikt door een paar leraren die me erop aanspraken en doorvroegen, met veel tact en geduld, tot het ook voor mij bespreekbaar werd. Ze konden me niet met zoveel woorden vertellen dat het 'niet zondig' was (dit speelt zich af in de jaren 50 en 60!), maar op hun wonderlijke manier wisten ze me duidelijk te maken dat ik, ook als homo, voor God niet verloren was. Deze twee priesters hebben me uit een diep dal gehaald, ik kon de lessen weer aan, haalde weer goede cijfers, durfde weer naar de padvinderij, raakte bepaalde obsessieve gedragingen kwijt. Ze waren altijd voor mij bereikbaar als het mis dreigde te gaan, ook op vrije dagen en zelfs in de vakanties. Ik heb heel veel aan deze mensen te danken, inclusief 38 jaar geluk met mijn enige en unieke levenspartner. Zonder die twee priester-leraren had ik het niet gered. Ik heb bewondering voor jullie moed om 'tegen de stroom in te roeien' en wens jullie alle succes toe met de actie.

Jan, Voorburg

Met dank aan "les petits vicaires" die ons volk geestelijk, cultureel en intellectueel hebben ontwikkeld.

Franciscus, Wilrijk

Zelf heb ik ook reeds moeilijke periodes in m'n leven moeten doormaken. Tijdens één van die momenten was ik blij dat ik m'n hart kon luchten bij één van de Norbertijnen broeders van de Abdij van Tongerlo. Dit betekende voor mij een hele steun. Zomaar, gratuite, de steun ervaren van iemand die je totaal vreemd is, kan een mens deugd doen. (...) Laat ons a.u.b. steeds oog blijven hebben voor de positieve zaken die er dankzij de inzet van velen verwezenlijkt zijn. Zonder de inzet van al die geestelijken was er nauwelijks sprake van ziekenhuizen, onderwijs, aandacht voor armen, zwakkeren en uitgestotenen. Dit werk gaat vandaag de dag nog steeds door. Laat ons dit niet vergeten, ondanks de schaduw die nu over deze instelling trekt. Overal bevinden zich mensen met goede en mensen met minder goede bedoelingen.

Björn, Westerlo

In elk milieu vind je "een rotte appel", niet alleen in het kerkelijke milieu... Een rotte appel in een gezonde appelkist moet zo snel mogelijk worden weggegooid! Deze rotte appel lag waarschijnlijk vanonder in de kist, m.a.w. vooraleer dit aan het licht kwam, had hij al onuitwisbare sporen nagelaten op de bodem van de kist, zo diep, dat ook het hout aangetast was! Afgekeurd voor de veiling! Men mag niet vergeten dat een appelkist hoofdzakelijk gevuld is met frisse, gezonde appels! Een goeie appel bevordert een gezond leven, zelfs af en toe in een zure appel bijten, maakt je sterker! Een rotte appel moet je zo snel mogelijk weggooien, zelfs de kern van een rotte appel valt uit elkaar! De kern van een gezonde appel, daarentegen, daar zit "pit" in. Een gezonde appel smaakt naar meer, van een "geblutste" appel snij je de slechte stukjes weg, maar er blijft nog genoeg over voor een frisse beet! Als je zelf een appel mag kiezen uit een volle kist, kies je NOOIT voor een rotte appel, zelfs niet om er appelmoes van te maken! Neen, je gooit hem eruit om te voorkomen dat de hele kist verziekt! Het klokkenhuis, de kern van een appel, moet ook gezond zijn, anders wordt de appel melig en bitter van smaak! Ik blijf geloven dat appels over het algemeen gezond zijn en die enkele rotte, die gooi ik snel weg!

Christine, Kortesseem

In de jaren 1945-1951 was ik samen met tientallen medeleerlingen op het internaat van het O.L.V. College van Oostende. Ik deed er de Grieks-Latijnse Humaniora. Alle leraren waren toen priesters. Alleen lof, héél veel lof over de manier waarmee AL die geestelijken ons, soms moeilijke pubers, met raad en daad bijstonden. NOOIT iets verkeerd gezien of meegemaakt. Vooral in "poëzies" met de E.H. Verhelle, en in "rhetorica" met de E.H. Carlier, hadden wij fantastische leraars, die er alles aan deden om van ons "schone mensen" te maken. Waarvoor mijn hartelijke dank en waardering.

Frederic, Beringen

Kindermisbruik is uiteraard ontoelaatbaar en dat moet streng bestreden worden maar men dreigt vandaag alle geestelijke verdacht te maken en dat is onrechtvaardig en onaanvaardbaar. Wij zullen nooit vergeten dat de katholieke geestelijken (honderden nonnen en pastoors) in de jaren zestig en in de jaren zeventig de migranten (toen nog gastarbeiders genoemd) op een zeer gastvrije manier hebben opgevangen en geholpen in hun integratieproces... wij zullen die hulp en steun van die geestelijken nooit vergeten! Mijn oprechte dank!

Mohammed, Borgerhout

Alhoewel streng van discipline, heb ik veel geleerd op het Seminarie te Sint-Truiden en al 42 jaar op Parochie en welzijnswerk: alfabetisatie, armenzorg, opleiding van en steun aan arbeidersbewegingen, Pastoraal van het kind. KAJ, een Belgische "uitvinding" van Kardinaal Cardijn die duizenden jongeren heeft begeistert en het nog doet. Chapeau. Mijn hoed af voor zoveel energie die de Kerk in België heeft voortgebracht. We gaan de geschiedenis ook schrijven van de priesters fidei donum, die zeker in gans Latijns-Amerika een niet gewelddadige revolutie helpen tot stand komen. Jammer dat er enkelen mislukt zijn en langs de kant van de goede weg zijn gesneuveld in hun ideaal. Maar dat is in alle rangen zo en we moeten ze terug op onze rug meedragen als gekwetsten naar een Verzorginstelling, als de Barmhartige Samaritaan ook zijn slachtoffers verzorgen en genezen.

Jan, São Paulo

Ik bedank de pastoors van mijn jeugd-parochie van Wippelgem bij Gent, de broeders van de christelijke scholen, de benediktijnen van de abdijsschool van Zevenkerken, en zoveel andere zusters en priesters die mij op geestelijk vlak hebben gevoed en bijgestaan. Vaak worden ze geraadpleegd in geval van nood maar wie denkt eraan hen te danken en eventueel broederlijk te ondersteunen als zij het nodig hebben?

Grégoire, Clerlande

Er zijn er zovelen aan wie ik heel wat te danken heb in mijn leven als jonge christen (33 jaar). Toch gaat – enkele dagen vóór de gedachtenis van de H. Ignatius – mijn bijzondere dank uit naar Jezúietengemeenschap Iñigo te Brugge. In een niet evidente periode van mijn leven mocht ik er thuis komen en rust, raad en goedheid vinden in een klimaat van hartelijke vriendschap en temidden van zeer stichtende voorbeelden. Hun eerbied, bescheidenheid en discretie waren lovenswaardig. En ik was niet de enige die er het heilzame effect mocht ervaren van hun gezelschap: tijdens deze periode ben ik zelf van nabij getuige geweest hoe deze jezuïeten ex-gedetineerden dag in dag uit op een bewonderenswaardige wijze levensecht nabij zijn door hen, na het verlaten van de gevangenis, te omringen met liefdevolle zorgen en gezonde ontspanning, hen geduldig te beluisteren en te begeleiden, met hen op zoek te gaan naar werk en naar een veilig onderkomen voor de toekomst. En dit alles zonder hen af te rekenen op hun verleden of daar ooit nog maar op te alluderen. Hun omgang met deze mensen was er een van broers, vaders en gelijken. De hoopvolle blik die zij deze 'kwetsbare en gekwetste mensen' gunnen hebben velen van hen opgericht en de kracht gegeven om het misdaadmilieu definitief te verlaten. Ik heb dat voor enkelen onder hen met eigen ogen kunnen constateren. Zelf werkzaam in gerechtskringen wens ik hun visie op de waardigheid van elke mens en hun verdienstelijk apostolaat door deze getuigenis op het voorplan te plaatsen: hun gedurfde voorbeeld dat liefde en hoop boven repressie, agressie en angst stelt, verdient navolging in onze samenleving. Aan hen alle lof en dank!

Petra, Brugge

Als lid van de leiding van KLJ-Berlare heb ik de eer gehad om te werken met onze proost E.H. Robert Blommaert. Wij die aan het begin van de jaren '70 enigszins onbezonnen jonge mensen waren, hebben van die man heel veel geleerd: verantwoordelijkheid nemen samen werken aan een gemeenschappelijk project, initiatief nemen, financiële zaken op orde houden, enz. Allemaal dingen die ons later te pas zijn gekomen. We mogen die man erg dankbaar zijn.

Marcel

Il y a eu plusieurs prêtres dans ma famille depuis de nombreuses générations. Leur but était le service à la communauté. Mon frère Joseph Mairlot, né en 1925, a été curé à Chiloé au sud du Chili depuis de nombreuses années. Chiloé est une île pauvre au sud du Chili. Son humble action auprès des plus pauvres a été reconnue officiellement car il a reçu la nationalité chilienne à titre honorifique par un vote unanime de la Chambre et du Sénat chilien, fait extrêmement rare, le trentième depuis 1830 ! Je crois que la religion catholique est combattue sournoisement à tort et au profit de quoi ? N'y aurait-il pas lieu de démasquer ses adversaires ?

Henri

Als jonge katholieke kom ik al jaren in de abdij van Averbode op de jongereninitiatieven. Daarnaast ben ik al met verschillende initiatieven van IJD meegeweest. Er zijn altijd rotte appels maar er zijn zoveel andere lieve mensen die altijd klaar staan! Ik kan geen slecht woord zeggen van deze activiteiten! De sfeer is er altijd zeer hartelijk, iedereen telt mee en wordt aanvaard zoals die is. Het is daarnaast ook mogelijk om stil te vallen en even een rustpunt te vinden in dit jachtige leven. Er zijn altijd dingen die beter kunnen en ook de Kerk moet mee met de tijd gaan. Maar er zijn zoveel mensen en teveel om op te noemen die goed en zelfs te goed zijn!

Katrien, Rillaar

'Het Woonzorgcentrum Vincenthove, het huis waar 115 zwaar zorgbehoevende ouderen wonen, is 'geschonken' door de Zusters van Liefde te Roeselare. Wij hebben het ondertussen al drie maal verbouwd, wij hebben het uitgebreid met een dagverzorgingscentrum, een flatcomplex en een nachthotel. Allemaal om die zorg voor zwaar zorgbehoevende ouderen nog met meer 'hart' en meer 'toewijding' uit te bouwen. De zusters van Liefde van Roeselare zijn niet alleen ons grote voorbeeld, het zijn onze grootste supporters, nu ze wat ouder geworden zijn en het zelf niet meer kunnen. Meer nog: zij hebben ons toevertrouwd om ook voor hun meest zorgbehoevende zusters te zorgen. Met 111 trouwe medewerkers-leken, met nu extra bijna 60 studentenjobs, stappen wij bewust én met grote diepe vreugde in dit spoor van liefdevolle toewijding en zorg. Een 'zegen' van menswaardigheid en medemenselijkheid voor onze toevertrouwde mensen én een 'zegen' van inzet, levenszin en levenslust voor ons medewerkers. Padré Raf is onze diensdoende priester, 84 jaar, een stralend voorbeeld van 'blijde boodschap', elke maal trouw op post om bij ons voor te gaan in de week- of weekendviering. Samen met onze pastoraal werkster Nancy zorgen zij voor een bemoedigend spoor om echt 'goed' te zijn met het motto: "Een engel in de zorg? Een geschenk uit de hemel!". Dank U wel lieve zusters, dank U wel goeie en trouwe medewerkers dank U wel aan alle ouderen die ons hun zorg toevertrouwen. Dank U wel voor het schitterend initiatief.

Luc, Roeselare

Ik ken veel priesters en zusters en ik vind dat ze deze moddercampagne niet verdienen... Ik teken voor mijn lieve zusters van arme kind juzus van Borsbeek, voor padre Guy Mennen en de Wim en Bart en Herman en ook Louwie, ook pater Martens en Luc, ook voor pater Filip van Sint-Jakobkerk en nog andere. Ik weet en besef elke dag wat de media de moslimgemeenschap heeft aangedaan en welke invloed dit heeft op de mensen en vooral op kinderen en ook op vlak van beeldvorming in onze samenleving... Veel sterkte met deze actie aan alle goed menende priesters en zusters. Hartelijke groet

Fatima, Borgerhout

Als gevolg van de repressie waren de jaren 50 bijzonder moeilijk voor mijn ouders. Op een bepaald ogenblik stond de deurwaarder op de stoep om onze inboedel onder de hamer te brengen. Onze pastoor heeft dat verhinderd door de deurwaarder te betalen. Zo maar... over terugbetalen sprak hij niet. Priesterfiguur die ik nooit meer vergeet.

Dirk, Lier

J'appuye chaleureusement votre initiative ! Pour ma part, j'ai été très marqué par la personnalité de feu André Henin, Doyen de Gembloux, dont la modestie cachait une personnalité d'une rare densité humaine, rayonnant simplement d'une foi solide. Poète et littérateur dialectal, il été unanimement apprécié. D'autre part, comme le disait Monseigneur Vingt-Trois, Archevêque de Paris, : "il faut encourager l'engagement public politique des Chrétiens afin qu'il témoignent de leurs valeurs". Les Chrétiens engagés ne sont pas schizophrènes! Bravo!

Philippe, Président du CDH de Namur

Ondanks de grote fout die "onze" bisschop maakte blijf ik geloven in de evangelische boodschap. "Onze" bisschop (want ik woon in Brugge): misschien voelt dit nog iets pijnlijker aan dan was het een andere bisschop. Niet alle priesters en religieuzen maakten deze fout! Daarom wil ik hen bemoedigen om trouw aan hun beloften, met evenveel enthousiasme de blijde boodschap te verkondigen. Er is werkelijk nood aan! Ik werkte heel mijn loopbaan in een instituut voor mentaal gehandicapten in Aartrijke en heb daar gezien hoe de zusters-religieuzen zich hebben ingezet – dag en nacht – voor de mensen die veel zorg nodig hadden, in het begin met heel, heel beperkte middelen! Zij slaagden er zeker in om de blijde boodschap aan het personeel over te brengen! Niettemin ben ik blij dat het probleem van pedofilie binnen de Kerk opengetrokken wordt met de hoop dat dit een blijvend aandachts- en gesprekspunt blijft, en de werkelijkheid tot op het bot uitgespit wordt en dat geen enkele machtsdruk dit kan verhinderen. Mijn dank aan alle priesters die zich ten volle inzetten voor de mensen rondom hen.

Rita, Assebroek-Brugge.

Ik leef mee met al de mensen die slechte ervaringen hebben en hadden. Ik vind dit intens triest!

Zelf heb ik heel goede herinneringen aan mijn kleuterschool en lagere school bij de zusters in Vlijtingen, ook aan de parochiepriesters en de chirokampen. Nu werk ik waar ik naar school ging: het salvator ziekenhuis, bij de zusters salvatorianessen in Hasselt.

verpleegster, Hasselt

In 1996 kreeg ik de kans om gedurende 1 jaar als vrijwilliger mee te werken in een jongerenproject van de Vlaamse jezuïeten. Gedurende dat jaar was ik als vrijwilliger actief bij kansarmen in Mechelen. En kreeg ik onder begeleiding van een jezuïet een soort inleiding in de spiritualiteit van de jezuïeten (ook het volgen van de geestelijke oefeningen was hier een onderdeel van)

Ik durf gerust stellen dat dit jaar mijn kijk op de wereld heeft veranderd ten goede: zowel op geestelijk als op sociaal vlak. Daarvoor wil ik de jezuïeten, en in het bijzonder Toon Suffys, danken. merci.

Kris, Mechelen

Sam De Smedt | Kessel-Lo ■ Despiegelaere-Coorevits | Bellegem ■ Thijs Harry | Peer ■ Marleen Blomme | Damme ■ Jan De Vos | Damme ■ Roussard Michel | Gingelom ■ Grillet Tony | Kortrijk ■ Ernest Henau | Wezembeek-Oppem ■ Diepvens Maurice | Beringen ■ Van Merris Ignace | Zedelgem ■ Couckuyt Rozemie | Heverlee ■ Malfre Jean-Marie | Bellegem ■ Darquennes | Ottignies ■ Grauls Celine | Hasselt ■ Vandemeulebroecke Joseph mylle | Bellegem ■ Vanhoutte Noël Herpoelaert | Bellegem ■ Nicolaes Jean | Riemst - Vlijtingen ■ Dhr. de Grunne | Bilzen ■ Gerits Willy | Zonhoven ■ Guy Kersten | Riemst ■ Wouters Leen | Klerken ■ Mevr. staelens | zonhoven ■ Paul Jonckheere | Brugge ■ Dhr. Schalenbourg | Heers ■ Mercken Jan | Maasmechelen ■ Cools Jos | Willebroek ■ Ali Caglar | Genk ■ Claessens Tonnie | Opglabbeek ■ Van Den Bruel annick | Merelbeke ■ Van Haecke Marc | Merelbeke ■ Marivoet Jos | Kontich ■ Vandecruys Theo | Bree ■ Rik Roeffelaer | Tongeren ■ Brans Karel | Lommel ■ Christophe Ronse | Gentbrugge ■ Willy Gielen | Hamont-Achel ■ Malfet-Potters H & M | Vosselaar ■ Vanbrabant Rita | Lichtaart ■ Voortmans Ria | Bocholt ■ Dhr. Thoelen | Alken ■ Mevr. Van Moll | Neerpelt ■ Dhr. winters | Neerpelt ■ Dhoore Ghis | Hasselt ■ Danielle Biesemans | Ham ■ Dresen Ronny | Uikhoven ■ Gerets Miranda | Uikhoven ■ Mevr. Coenen | Merkssem ■ Christiaens Sabine | Kuurne ■ Nerinckx Marie-Josée | Erembodegem ■ Verbeken Luc | Erembodegem ■ Jan Frateur | Antwerpen ■ Magherman-Moreels | Oosterzele ■ Huyghebaert Hélène | Kortrijk ■ Van den Driessche Freija | Vlierzele ■ Paul Boumans | Ranst ■ Mevr. Van Liedekerke | Vlierzele ■ Decock Alain | Maarkedal ■ Wouter Verhaverbeke | Antwerpen ■ Vandebroek Viktor | Lommel ■ Minnen Olga | Dessel ■ Mevr. coninx-sak | neerpelt ■ Mevr. Vandepierre | Geel ■ Pelgrims Lea | Bonheiden ■ De Smet Jan | Sint-amands ■ Ronsmans Francine | Heverlee ■ Galicia Leo | Heverlee ■ Dhr. Van Roey | Poederlee ■ Mevr. De Locht | Poederlee ■ Mevr. Van Roey | Poederlee ■ Jan Versweyvel | Kallo ■ Maria De Vlieger | Zwevezele ■ Mevr. Smet | Hove ■ Jan Verstraete | Brugge ■ Alida Gysegom | hasselt ■ Hans Van Oosterwyck | Leuven ■ gelin julien | Hasselt ■ Marc Martens | Genk ■ Gaby Van Erk | Lier ■ Croux Marie-Yolande | Dilsen-Elen ■ Wim Vangeel | Lummen ■ Luc Thys | Bonheiden ■ Keutgens Bernard | Wezemaal ■ Jan Rijnders | Nijlen ■ Mohamed Chakkar | Borgerhout ■ Baldewijns Nico | Tongeren ■ Kempeners Michel | Montenaken ■ George Strasser | Tervuren ■ Groven Kim | Nieuwerkerken ■ Inge Moors | Bilzen ■ Mevr. Thijs | Bilzen ■ Pieck Magda | Diest ■ Gutschoven Nele | Overpelt ■ Cuypers Fons en Rutten Cecile | Genk ■ Scholiers Paula | Duffel ■ liekens hary | arendonk ■ Kortmann Chantal | Erps-Kwerps ■ Vandenhove Patrick | Erps-Kwerps ■ bouwens jozef | gierle ■ Mevr. de Clerck | brugge ■ Dhr. Verzele Gaby | Ronse ■ Van Aelst Willy | Heusden-Zolder ■ Timmerman Ria | Loppem ■ Dhr. geens | tongeren ■ De Clercq Veerle | Sint Niklaas ■ Marcel Stroobants | Brugge ■ Dhr. Dewulf | Assenede ■ Mia Saelens | Korbeek-Dijle ■ Dhr. jos van Lin | Vremde-Boechout ■ Vanspauwen Josette | Martenslinde ■ Van Merris Stephan | Damme ■ Slangen Wim | Hannut ■ Josée Vandewijer | Dilbeek ■ Jean Verbeek-Brosens | Deurne ■ Manders Theo | Lanaken ■ D'Hoore Theresia | Brugge ■ Van Merris Dominique | Zedelgem ■ Van der Stichele Etienne | Brugge ■ Hector Colin | zelem ■ ramakers jos | Merksem ■ Humblet Gino | Bilzen-Martenslinde ■ Irene Leysens | Brasschaat ■ Guido Jans | Dilsen-Stokkem ■ Dhr. Schellekens | Boechout ■ Vervloesem Gerdy | Mol ■ Mevr. Foré | Asse ■ Twan Vlemmix | Lommel ■ Jan Deckers | Diepenbeek ■ Schepens Hugo | Aalst ■ Van Ransbeke Louis | Merchtem ■ Claeys Marcel | Passendale ■ Ria van de Ven | Blankenberge ■ Maria Terweduwe* | Rillaar ■ Rudy Janssens | Scherpenheuvel ■ Claeysens Joram | Gent ■ Gorissen Francine | Leuven ■ Jef Gielkens | Genk ■ Derde-Martens Vivit | Sint-Gillis-Waas ■ Dhr. Dubois | Turnhout ■ Patrick Van Looy | Tielen ■ bieseman eddy | linden ■ Berghmans Erik | Marke ■ Humblet Maggy | Kermt-Hasselt ■ Guido Van Gils | Herk-de-Stad ■ Reinout Van den Driessche | Vlierzele ■ Van Den Driessche Nicole | Brakel (Opbrakel) ■ Mevr. Jan en Mariette Janssen-Cré | Lint ■ Dhr. Björn Kenis | Westerlo ■ Focquaert Marie-Christine | Landegem ■ Dhr. Van Impe | Opbrakel ■ Styne Erik | Jozef | Testelt ■ Mevr. Bussé | Asse ■ Dhr. Denert | Kruikebe ■ Vervloessem Agnes | Mechelen ■ Eddy Vandenbussche | Essen ■ Gijbels René | Scherpenheuvel ■ De Leeuw Martine | Opbrakel ■ Francis De Bie | Marke ■ Olbrechts Simone | Mechelen ■ Pijpops Paul en M. Rose Cluckers | Bredene ■ Noels Leonie | Balen ■ Dhr. Janssens | Balen ■ Munters Marc | Hamont-Achel ■ Dominiek Depoortere | Beveren-Leie ■ Filip Van de Voorde | Aatrijke ■ Marcel De Vries | Geel ■ Scheiffhout Frits | Ertvelde-Evergem ■ Dhr. Claessens | Houtave ■ Vanvooren Willy | Drongen ■ Claus Greet | Merkssem ■ de Clerck Gauthier | Brugge ■ Bertha Willemsen | Brasschaat ■ Dhr. de Clerck | Brugge ■ Marcel Schenk | Brasschaat ■ Berghmans -T'Joan | Marke ■ Devos Christien | Kortessem ■ Nys Irma | Deurne ■ Van Hilst Luc | Scherpenheuvel ■ Lauwaet Agnes | Oostakker ■ Dhr. Boerjan | Brasschaat ■ Van der heyden Nuyts Gerda | Brecht ■ Toon van Linden | Aartselaar ■ Dhr. Rooms G. | Kepellen ■ Mevr. Rooms G. | Kepellen ■ Goethals Gaby | Ingelmunster ■ Lousbergh Andre | Herk-De Stad ■ Van Der Biest Pierre | Herzele ■ Bijns Pol | Genk ■ Devos Bénédicte | Marke ■ De Bie Nicolas | Marke ■ Derde Chris | Sint-Gillis-Waas ■ Bils Alida | Linden ■ Freddy Muysshondt | Puurs ■ Marcel en Celine Laenen-Vansweevelt | Balen ■ Hoedemaekers Jos | Genk ■ van den bosscche Jos | wetteren ■ Mevr. Van den Heuvel | Beerse ■ Guido Terrie | Brasschaat ■ Dhr. De Wit - Henau | Lierde ■ Raets Hilde | Antwerpen ■ Desmeth Roger | Sint Pieters Leeuw ■ Anny en Paul Cerstiaens-Caeymaex | Lichtaart ■ Gys Paula | Edegem ■ Sysmans Paul |

Edegem ■ Welvaert Marijke | Antwerpen ■ Berghmans Anny | Grimbergen ■ Verhelst Chris | Oostkamp ■ Jos Hermans | Ham ■ Lannoy - Desloovere M.en F. | Hooglede-Gits ■ Rita Licata | DEINZE ■ Damen Rik | Putte ■ De Swaef Walter | Aalst ■ Zusters van Sint-Franciscus | Brakel ■ Van den Eynde-Dewitte Mia | Rotselaar ■ Johannes Belt | Aerdenhout NL ■ Leopold Van Campenhout | Mechelen ■ Christian Horckmans | Mechelen ■ Vandenberghe A-Soete Dina | Bissegem ■ Mia Vinck | Antwerpen ■ Declerck Benno | Aalst ■ Broos Peter | Tiel-Winge ■ Raymaekers Irma | Heverlee ■ W huygh | Hove ■ Mevr. Verhaegen-Schaltin | Mechelen ■ Van Gerven Ida | Kasterlee ■ Van Hoorick Gabriël | Antwerpen ■ Jacobs Marieke | Gestel-Berlaar ■ Dominiek De Queecker | Assebroek ■ Fransien Debever | Peutie ■ Vandersteen Griet | Tienen ■ Dhr. Coolens | Muizen Mechelen ■ Vanhoof Geert | Berg ■ Guido Nijls | Scherpenheuvel ■ Moniale Annuniaten | Westmalle ■ Felix De Bie | Marke ■ Gie Henrick | Mortsel ■ De Meyer Rudy | Deinze ■ Gasthuizusters Augustinessen | Turnhout ■ Karel Van Acker | Kessel-Lo ■ T'Seyen Jef | Mechelen ■ Vermaerke Rita | DeE Pinte ■ Van Heule Chris | Deinze ■ Nulens Marleen | Kuringen ■ Botta Marina | Deinze ■ Mario Lossie | Liedekerke ■ Nahima Lanjri | Borgerhout ■ Jean - Claude Ahn | Nossegem ■ Van Eygen Maurice | Roeselare ■ Zusters van St.-Franciscus | Brakel ■ Dhr. P.Michelet | Hove ■ Princen Nathalie | ■ Rob Vandueren | Borgloon ■ Vera Jans | Lanaken ■ De Smedt Stijn | Aigem ■ Mevr. de Liedekerke | Grez-Doiceau ■ Dhr. Bockx | Geel ■ Verkerken Adelin | Dilbeek ■ Dieudonné Nahigombey | Wijgmaal (Leuven) ■ Mevr. I.Neven | Hasselt ■ Verstappen Ria | Itegem ■ De Vriendt Marc | De Pinte ■ HaeseveldeGerarda | De Pinte ■ MeiresonneE Christian | De Pinte ■ Rik Bervoets | Kortessem ■ Soeurs de la Providence | Liège ■ Edgard Goedleven | Bertem ■ Puttaert Gustaaf | Merchtem ■ Claire Desmedt | Kuurne ■ Lieven Gevaert | Kuurne ■ Vanderheere Magda | Izegem ■ Luc Stockman | Zottegem ■ Gaston Durnez | Itegem ■ Mevr. Braekevelt | Meulebeke ■ Tack Roel | Tiel ■ Marjet Vandembulcke | Lichtervelde ■ Dhr. Verbauw-hede | Waregem ■ Lut Peters | Munsterbilzen ■ Pieters Odette | De Pinte ■ Tuytens Paul | Westerlo ■ Dirickx Jacques | Neerpelt ■ Gerard Hendriks | Overpelt ■ NV.Maas Shelde Yzerland | Ranst ■ Dhr. Dries L. | Leuven ■ Joos Nicole | Oostakker ■ Bogaerts Leontine | Ranst ■ Simon Moors | Lubbeek ■ de Broqueville | Mol ■ Maïke Meijers | Bilzen ■ Marjet Vandembulcke | Ekeren ■ Daans Anne | Ekeren ■ MORETUS Reynald | Boechout ■ Walter en Mia Maes-Smans | Beerse ■ Vaes Clemence | Sint-Niklaas ■ Mevr. de wit-al | Winssen ■ De Clercq Pierre | Wetteren ■ Zr. Gaudentia Loos | Sint - Niklaas ■ Boden Anne-Marie | Overijse ■ Van Laere Kathleen | Beveren-Waas ■ Stijn Marien | Haacht ■ Theo & May Thielemans-Sneyers | Beerse ■ Dhr. Zwaenepoel | Linden ■ De Puysseleyr Lieve | Antwerpen ■ Verreycken Luc | Aarschot ■ Dhr. Wouters | Lommel ■ Mevr. De Preter M.A. | Ruisebroek ■ Mevr. Bosch | Belsele ■ Lea Fonteyn | Sin-Niklaas ■ Roels Noel | Izegem ■ Marc Hoogmartens | Tongeren ■ Frederix Wim | Overpelt ■ Janssen Gerard | Maaseik ■ Van Laere Jan | Beveren ■ Herman Stessens | Retie ■ Alain de Borrekens | Zandhoven ■ Penne Roger | Beerzel ■ Jan en Gilberte Gabriels-Toelen | Zonhoven ■ De Block Maria Louiza | Edegem ■ Hennes Michel | Rotselaar ■ Vantieghem Christiane | Brugge ■ Mevr. Claessens | Hoegaarden ■ Louisa De Boeck | Blaasveld ■ Louisa De Win | Blaasveld ■ Tilly Van Den Brande | Blaasveld ■ De Decker Evelyny | Gent ■ Van den Bulcke Maurice | Oostnieuwkerke ■ Hein de Bruijn en fam. | Den Haag ■ Gorrebeek Patric | Sint-Niklaas ■ Dhr. Borremans | Ieper ■ Dave Marien | Lier ■ Van Huffel Sabine | Leuven ■ Rik Thys | Aartselaar ■ Teugels Theresia | Lier ■ Laridon Lies | Diksmuide ■ Hutebaert Antoon | Edegem ■ Addy van Esch | Peer (Kleine Brogel) ■ Dirk Olemans | Merchtem ■ Herpelinck Veerle | Kortrijk ■ Noben Celeste | Hoeseel ■ Monique Supleey | Koksijde ■ Wollaert Raphaël | Merelbeke-Melsen ■ Macken Jeanne | Diest ■ Dutry Geert | Herenthout ■ Belmans Gaston | Merksplas ■ Backx Etienne | Wetteren ■ Mooren Annie | Reninge ■ De Kort Chris | Gierle ■ Cortens Mark | Oostduinkerke ■ Daniël Schaeckels | Merchtem ■ Supleey F. | Koksijde ■ Bollaerts Liliane | Edegem ■ Dhr. Van Immerseel | Niel ■ Andrea Vanderheyden | Bierbeek ■ Deckers Marc | Tremelo ■ Robaays Moniek | Roeselare ■ Francine Outtier | Roeselare ■ Vandecappelle Marcel | Meulebeke ■ Clara Verhegge | Rotselaar ■ Pierre Coppieters | Temse ■ Alias Smeets | Tessenderlo ■ De Gersem Robert | Poperinge ■ Neyt Katrien en Eric Verhoeven | Diksmuide ■ Mevr. Gallant-Stockman | Roeselare ■ Hilde Aegten | Ham ■ Andrea Taminis | Antwerpen ■ Ellen de Rooij | Kaatsheuvel, Nederland ■ May Wynants | Mol ■ Dhr. Vanhoof | Wilrijk ■ Van Nieuwenhove Els | Affligem ■ Delarbare Ria | Riemst-Kanne ■ Croimans Jan | São Paulo Brasil ■ Van Wallegem Lieven | Torhout ■ Leopold Wincelmans | Borsbeek ■ Derde Martine | Kalken ■ Lavreysen Wies Jan | Tielen ■ Dhr. Truyens | Vorsele ■ Dhr. Van Heirreweghe-D Schepper | Bellem (Aalter) ■ Hellemans Lieve | Londerzeel ■ Paula Voets | Rotselaar ■ Willy Pierre | Rotselaar ■ Anne Temmerman | Aalst ■ Diana Wauters-Van Damme | Zelzate ■ Dhr. Bergez | Ruiselede ■ Naessens Pierre | Gent ■ Serruys Romain | Woumen ■ Bergez -Daem Lili | Aalter Lotenhulle ■ Amery Rita | Oostende ■ Debeuckelaere Hubert | Oostende ■ Zusters der Kleinen | Borgerhout ■ Discart Julia | Borgerhout ■ Bertrand de Lophem | Schilde ■ Lieve Wouters | Gent-Zwijnaarde ■ Van Rhijn Willy | kasterlee ■ Van Lieferinge Lieve | Berchem ■ Karel Loods | Tielen ■ Kristien Smets | Zonhoven ■ Nele Maria | Beverlo ■ Moris Theo | Beverlo ■ VAN Lieferinge Omer | Roeselare ■ De Ryck Leo | Affligem ■ Mevr. Janssens | Herent ■ Tina Lenaers | Diepenbeek ■ Van Landuyt Anne-Marie | Gent ■ Corsus Herman | Begijnendijk ■ Mevr. Boon Falleur-Verdick | Sint Genesius Rode ■ Janssen Gardine | Neerpelt St.H.Lille ■ Mevr. de Clerck | Brugge ■ Van Baelen Walter | Tielen ■ Marcel De Roover | Begijnendijk ■ Zusters Karmelietessen | Antwerpen ■ Devos Damien | Oudenaarde ■ Maria Withofs | Sint-Truiden ■ Ann Verduyn | Izegem ■ Jo Gennez | Sint-Truiden ■ Daemen Gerard | Zonhoven ■ Herman en Rita Debackere-Denorme | Roeselare ■ Zutterman Timothy | Brugge ■ De Jaegher Carlos | Wortegem-Petegem ■ Vereecke Rosa. | Famars (Fr.) ■ Pieter Dekens | Eke ■ Jan Rosier | Duffel ■ Timmers Katrien | Bilzen ■ Frank Vervliet | Gent ■ Van Looy Jozef | Mol ■ De Kerf Christel | Bazel ■ An Christiaens | Tongeren ■ Margarda Tineke | Gellik - Lanaken ■ De Visscher Liliane | Diegem ■ Dhr. Vanhecke | Boutersem ■ Demarbaix Marie-Paule | Wilrijk ■ Poorters Maria | zonhoven ■ Dedeurwaerder Anne | Gent ■ Raymond Caestecker | Sint Andries ■ Vermeulen Arlette | Koolkamp ■ Vande Broek Clem | Zonhoven ■ Van en Agnes Demyttenaere-Lefevre | Roeselare ■ Francken Lut | LANDEEN ■ Triki Marie-Jeanne | St.H.Lille ■ Maertens Grégoire | Ottignies ■ Fierlafijn Brigitte | Heverlee ■ Dhr. Wouters | Oostduinkerke ■ Rosa Versweyvel | Westerlo ■ Philippe Van der Sande | Antwerpen ■ Bleus Julia | houthalen ■ Weys Joris | Zedelgem ■ Mevr. Hendrikx | Zonhoven ■ Nelissen François | Hees (Belzen) ■ Johan Claes | Mol ■ Rita Bockstaal | Outer ■ Mevr. Goubau-van Hoorebeke | Wetteren ■ Veerle Mol | Hooglede ■ Vandeputte Paul | Ieper ■ Verschaeren Guido | Gent ■ Hilde Malfait | Ingelmunster ■ Mevr. De Keyser | Sint-Niklaas ■ Fraeyman Ria | Knesselare ■ Ann Horckmans | Bonheiden ■ Kris Van De Steene | Mechelen ■ Van Der Linden Geertrui | Stekene ■ Mevr. Van Damme | Gent ■ Rottiers Jeanine(Zr M) | Rillaar ■ Bas Van Haeren | Weelde ■ Desmet Marc | Leuven ■ Gust Adriaensens

