

Moeten politici in de bres springen voor pastoors?

20-07-2010

Pag. 17

Moeten politici in de bres springen voor de reputatie van geestelijken? Johan Sauwens, Jan Durnez, Cindy Franssen, Ward Kennes (allen CD&V), Kris Van Dijck en Mark Hendrickx (beiden N-VA) en Karlos Callens (Open Vld) vinden van wel. Als reactie op een sfeer van veralgemeende verdachtmakingen inzake kindermisbruik, organiseren zij op zaterdag 21 augustus een dankzegging voor "die duizenden priesters, zusters, paters, broeders, diakens en lekenmedewerkers die geen schuld treffen en jaren het beste van zichzelf hebben gegeven en nog geven voor de gemeenschap in Vlaanderen." Einde citaat.



Ik vind dat een hoogst eigenaardig initiatief. Waarom voelen Vlaamse volksvertegenwoordigers de behoefte op te komen voor de kerk in Vlaanderen? Zijn de pastoors en andere geestelijken zelf niet mans genoeg om zich te verdedigen? Zo dat al nodig mocht zijn. In tegenstelling tot het hogergenoemd septet heb ik niet het gevoel dat een heksenjacht bezig is tegen al wie een kruisje op de revers draagt.

Integendeel zou ik zelfs durven zeggen. Ik hoor veel begrip en medevoelen met geestelijken die het goed menen maar nu dreigen meegesleurd te worden in de recente maalstroom van onthullingen. Want dat is inderdaad nog steeds de overgrote meerderheid, zoals de ondertekenaars van het manifest terecht stellen. Maar om daar nu als politicus een dankzegging voor te organiseren in Scherpenheuvel, dat lijkt me wat overdreven ijver. Delicaat zelfs, met het principe van scheiding tussen kerk en staat.

Waar waren de Barmhartige Samaritanen in het post-Dutrouxtijdperk toen elke leraar of jeugdlerder die wat kort bij de kinderen stond, verdacht werd van pedofilie? Dat was toen een heuse heksenjacht. Geen enkele politicus is tussengekomen. Waarom ook geen solidariteitsactie voor de Marokkanen die hier verblijven? Die bevolkingsgroep wordt vaak gestigmatiseerd door de fout van een aantal medemensen waar zij voor de rest niets mee te maken hebben. Waarom springen de politici niet in bres voor de Walen die constant worden beschreven als profiteurs en luijaards? Er wordt zoveel ten onrechte veralgemeend.

Tussen elk koren zit er kaf. Zo ook in elke beroeps- en elke bevolkingsgroep. Ieder weldenkend mens weet dat. Het is niet omdat er zakkenvullers tussen de politici zitten, dat ze allemaal zo zijn.